

# Det queera inom damfotbollen

Av: Saga Nurmi, 2016

Svenska mästare 2012 efter ett oerhört drama mot LdB FC Malmö (nuvarande FC Rosengård). Tvåa i Damallsvenskan 2013 bakom just LdB FC Malmö. Silver i Champions League 2014 efter finalförlust mot tyska VfL Wolfsburg, med bland andra svenska backen Nilla Fischer i laget. Under Tyresö FF Damers guldår var de ett av Europas bästa klubbtag. Världens bästa fotbollsspelare, brasilianska Marta Vieira da Silva, fanns i truppen och Tyresövallen rustades upp med ny belysning, utökad läktarkapacitet och konstgräs. Andra storspelare i laget var svenska mittfältaren Caroline Seger, amerikanska backen Meghan Klingenberg och spanska anfallaren Verónica Boquete.

Laget drevs som ett aktiebolag vid sidan av föreningen som bildades 1971. Under 2014 visade det sig att klubben hade ekonomiska problem och miljonskulder och Tyresö fotboll AB försattes efter många turer i konkurs av Nacka tingsrätt. Föreningen Tyresö FF drabbades också men har efter konkursen fortsatt sin verksamhet med barn och unga och lag på lägre nivåer.

Hemmaplanen Tyresövallen hette tidigare Bollmoravallen och planen för idrottsanläggningen lades fram 1958. Publikrekordet på Tyresövallen sattes 2013 när Tyresö FF mötte Paris Saint-Germain, med svenska Kosovare Asllani i spetsen, i sextondelsfinalen i Champions League. 3 327 fans fick se den amerikanska anfallaren Christen Press bli matchhjälte efter att ha gjort två mål. Slutresultatet blev 2-1 och Tyresö FF:s första tävlingsmatch mot internationellt motstånd slutade i succé.

Under 2000-talet har alltfler damfotbollsspelare kommit ut som lesbiska. Tidigare Tyresöspelaren Caroline Seger sa i en intervju med tidningen Topphälsa angående att komma ut:

– ”Det är därför jag vill prata om det. För att kunna hjälpa unga tjejer i samma sits. Själv tycker jag inte att det är någon större grej egentligen”.

För mig personligen har fotbollen alltid varit en plats där jag har kunnat uttrycka mig utanför snäva ramar för vad en tjej ska vara, hur en tjej ska se ut, hur en tjej ska sporta. En plats där min lesbiska identitet aldrig har varit ett problem, aldrig ifrågasatts. Fotbollen har varit en plats där jag har fått vara stark, stor, ledsen, allt som ryms i mig.

Under damfotbollens tak ryms mycket, och under Tyresös glansdagar var vi många fotbollsfans som tillsammans hejade på Sveriges bästa lag, med världens bästa spelare.